



Nog even dit:  
In Edam woonde een meisje,  
Annie, zij zong als een sijsje  
zij zong gewoon de Matthäus van Bach  
en als je haar dan zingen zag  
voelde je je in een paradijsje  
En weet je wat ook zo bijzonder was  
er kwam geen partituur aan te pas  
zij zong het stuk gewoon uit het hoofd  
en als je dit nu niet gelooft  
koop dan de krant, waarin ik dit las.

*Paulus*

Annie heeft haar 100ste verjaardag groots gevierd  
Maar niemand heeft het eeuwige leven  
Negen maanden later is onze lieve Annie rustig ingeslapen  
We zullen haar missen

## *Annie de Boer*

Edam, 29 november 1920

Volendam, 27 augustus 2021

Sien †  
Gon †  
Paulus

Tineke en Simon Tol  
Marleen en Sander  
Ilse en Barry

Anja en Jan Smit  
Annick  
Lennaert

Annie is bij Sreen, Voorhaven 139 in Edam, alwaar geen bezoek.

We herdenken Annie op donderdag 2 september om 14.00 uur  
in de Grote Kerk van Edam, ingang Grote Kerkstraat 59.  
Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om afscheid van haar  
te nemen en ons te condoleren.

Na de herdenking willen we samenzijn en herinneringen ophalen  
in het koordeel van de kerk.

De begrafenis vindt in besloten kring plaats.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de verzorging van de  
Meermin en de Friese Vlaak. Annie heeft hier altijd  
met veel plezier gewoond.

Correspondentieadres:  
Paulus de Boer, J.M. Osterlinghstraat 33, 1135 ED Edam

*Sreen*