

*Moeder...*

*Jij was de mooiste roos op aarde.  
Zo sierlijk en zo teer.  
De liefste van alle bloemen.  
Maar nu ben je er niet meer.*

*Nu ben je de mooiste roos in de hemel.  
De enige in jouw soort.  
De dierbaarste van alle bloemen.  
Leeft nu in de hemel voort.*

Dankbaar voor alle liefde en goede zorg die wij van haar mochten ontvangen, laten wij u weten dat, op de leeftijd van 96 jaar en voorzien van het H. Sacrament der Zieken, toch nog onverwacht van ons is heengegaan, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma.

*Maartje Kras*

\* 04-07-1925 ~ † 27-09-2021

weduwe van Jaap Keijzer

Henk en Mirjam  
Johan en Patricia  
Amy, Mike  
Nico en Michelle  
Daan, Sam en Jesse  
Eva †  
Gerda en Jack †  
Marleen en Will  
Jake  
Tom en Denise

27 september 2021  
Tulpenstraat 41  
1131 TZ Volendam

Onze moeder is thuis.

Hier kunt u dinsdag en woensdag van 17:00 tot 20:00 uur afscheid van haar nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 30 september om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Het vertrek donderdag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is om 10:10 uur.

Correspondentieadres:

Mevr. Gerda Molenaar-Keijzer, Leendert Spaanderlaan 39,  
1132 BP Volendam

*Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,  
deze aankondiging als zodanig beschouwen.*