



“Hou ‘m in de lucht”

“De bap gait er op”

*Je wereld werd kleiner,
beelden gingen vervagen,
gedachten vulden je dagen.*

“Het is goed zo”

Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is,
maar met heel veel mooie herinneringen,
laten wij u weten dat op de leeftijd van 71 jaar,
toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn goede man, onze unieke en gevatte vader,
schoonvader en trotse bap

Klaas Tuijp (Kappie)

☀ 06-04-1952 ~ † 19-01-2024

echtgenoot van Nel Tuijp

19 januari 2024
Jan Sluiterstraat 64
1132 XZ Volendam

C.M. Tuijp-Tuijp
Marina en Michel
Nora, Lennon
Rebecca en Peter

Fenna, Lev
🐾 Nola
🐾 Zoë

Klaas is thuis.

Hier is maandag, dinsdag en woensdag van 16.00 tot 20.00
uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen
en ons te condoleren.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 25 januari
om 10.30 uur in de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om
met de familie samen te zijn en een toast uit te brengen
op het leven van Klaas.

Wij vertrekken donderdag om 09.55 uur in een
lopende stoet vanaf het huisadres naar de Jozef.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

