



*Je mag nu gaan slapen, ga in vrede
jij hebt nu genoeg doorstaan.
We hebben voor je rust gebeden,
al laten we je niet graag gaan.*

*Nooit zullen wij vergeten,
wie jij was en wat je deed.
Je hebt een zware strijd gestreden,
wie kan vermoeden hoe jij leed?*

*Maar weet dat jij in geloof mag beleven,
dat God er is en op mensen wacht.
Al moet je veel uit handen geven,
bij Hem vind jij weer nieuwe kracht.*

Afscheid is loslaten en toch iets van die persoon in je houden

*Je kunt iemand niet vasthouden
Je moet afscheid nemen
Je kunt dat niet alleen als iets droevigs zien,
want Bianca laat iets in jou achter,
opdat jij ermee verder kunt*

*Ondanks de intense wil om bij ons te blijven,
is na een moedige strijd,
voorzien van de Heilige Sacramenten der Zieken,
op de leeftijd van 53 jaar van ons heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder*

Bianca Schilder

☼ 10-09-1970 ~ † 12-02-2024

echtgenote van Louis Kwakman

Louis Kwakman

Dick

Kees en Elisa

Cynthia en Martin

Chantal en Kees

12 februari 2024
Donata Steurhof 99
1132 DE Volendam

Bianca is overgebracht naar ontvangstzaal 'Het Avondlicht'
van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel
aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier is woensdag, donderdag en vrijdag
van 17.30 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid
van haar te nemen en ons te condoleren.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 17 februari
om 10.30 uur in de Sint Vincentiuskerk,
Kerkepad 1 te Volendam.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
op de RK Begraafplaats naast de kerk.

Na afloop is er gelegenheid om de familie te ontmoeten
in de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Wij vertrekken zaterdag om 10.15 uur vanaf het
uitvaartcentrum naar de voorzijde van de Vincentiuskerk.

