

*Een sportman in hart en nieren
Altijd in de weer
Triptjes met de fiets konden jou zo plezieren
En nu ineens ben je er niet meer
Wat heb je veel van jezelf gegeven
Wat heb je toch veel gedaan
Aan het einde van je te korte leven
Ben je in het harnas doodgegaan
Jouw plotselinge heengaan
doet ons veel verdriet*



*Bedankt voor alles, pa
Vergeten zullen we je niet
Ons enige troost, je bent nu weer samen met ma*

Geheel onverwacht is tijdens zijn fietsvakantie overleden, onze vader, schoonvader, opa en mijn vriend

Jacobus Cornelis Maria Visser
(Dakhaas)

weduwnaar van Aal Schilder
(van Thuissie)

Volendam,
11 juli 1946

Coppenbrügge, Duitsland
25 augustus 2017

Ina en Willem
Melody, Dani
Alice en Martin
Ruben, Lucas

Sjanneke

Jaap is thuis, Henricus Rolstraat 47 in Volendam.

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen op donderdag en vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur.

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 2 september om 10.30 uur in De Jozef, Sint Jozefstraat 2 in Volendam.

De rouwstoet vertrekt om 10.00 uur vanaf het huisadres.

Geen bloemen, liever een donatie aan het Jaap Dakhaas Sportfonds voor Kinderen. Hiertoe zullen tijdens de condoleances en de dienst collectebussen aanwezig zijn.