

“Opeens was ik moei”

*Bezige handen
nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver
zo was je wil
Nu heb je rust
met lichaam en geest
Vaak zullen we denken
aan al wat is geweest*



Langs deze droevige weg willen wij u laten weten, dat na een korte ongelijke strijd moe maar voldaan, voorzien van het Heilig Sacrament van de Zieken, op de gezegende leeftijd van 88 jaar is overleden onze dierbare en zorgzame

Wies van der Veldt

17-12-1929 - 01-04-2018

weduwe van Gerrit Zwarthoed (de Beer)

(Schoon)moeder van Geer Zwarthoed en Jaap Bond
Fia en Evert Keuken-Zwarthoed
Rudy Zwarthoed †

Oma van Kees en Corina Keuken-Hansen
Louise Keuken en Ger Smit
Gerrie Kwakman en Marianne Kool
Lia en Tom Hage-Kwakman

Oma Pietie van Marc en Denise Keuken
Merel, Linde en Feline Hage
Kay en Marly Kwakman
Roxy 🐾

1 april 2018
Roerstraat 1
1131 XX Volendam

Wies is thuis. Hier kunt u dinsdag, woensdag en donderdag van 16.00 tot 20.30 uur afscheid van haar nemen.

Op woensdag- en donderdagavond om 19.00 uur wordt er in de Sint Vincentiuskerk, aan het Kerkepad 1, voor Wies gebeden.

De uitvaartdienst is op vrijdag 6 april om 14.00 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar.

Vertrek vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is om 13.50 uur.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samen-zijn in het St. Jozefgebouw aan de St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres:
Mw. G.S.M. Zwarthoed, Boegstraat 5, 1131 ZA Volendam

*Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.*