



*Je moeder is je moeder
Zo eigen en vertrouwd
Aan jouw hand leerden wij lopen
Van jouw hand gingen wij onze weg*

Er komt een moment dat het einde goed is
Zover we konden zijn we met je meegegaan
Nu laten we jouw hand los en mag je gaan

Neeltje Kluessien-Schilder

* 9 februari 1929

† 7 september 2018

Weduwe van Wim Kluessien
Lieve moeder, gouwe oot en ouwe ootje

Jeannette & Jan
Jan & Nel
Johan & Marga
Corine & Willem
Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen
🐾 Max

Moeder is thuis.

U kunt zaterdag, zondag en maandag afscheid van haar nemen tussen 13.00 tot 17.00 uur, Meerzijde 16. In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam wordt op zaterdag om 19.00 uur voor haar gebeden.

De uitvaardienst wordt gehouden op dinsdag 11 september om 14.00 uur. Aansluitend volgt de begrafenis.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de koffiekamer van Het Mirakel bij de begraafplaats.

Correspondentieadres:
C. Taalen-Kluessien, Johannes Vermeerhof 6, 1132 TH Volendam

*Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.*