



Geboren en getogen als straatvechtertje in Amsterdam.
Vele gevechten moeten leveren gedurende zijn leven.
Altijd strijdbaar gebleven, een vechter tot het laatst.

In stil verdriet nemen wij afscheid van onze
lieve vader, schoonvader en opa

FRED FREDDY SIMON KLUGT

Amsterdam,
13 oktober 1944

Volendam,
2 maart 2019

'Het was mooi, het is goed zo'

Rina en Nico
Rick en Michelle
Noëlle

Noël en Linda
Didy
Lars
Mats

Pampusstraat 18
1131 KS Volendam

Fred is thuis, waar gelegenheid is om afscheid van hem te nemen op
zondag en maandag van 16.00 tot 20.00 uur.

Overeenkomstig de wens van Fred nemen wij dinsdag 5 maart om
11.00 uur in besloten kring afscheid van hem. Graag ontmoeten wij u
om 12.00 uur in De Jozef voor koffie en een broodje.

Wilt u deze aankondiging als uitnodiging beschouwen.