

*Ik ben moe van deze lange reis  
Al wat ik vraag is een rustige slaap  
en dromen van hen die ik lief heb*



Na een leven vol zorg en aandacht voor de ander is mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en mijn trotse oma onverwacht overleden

## Carla Irene Heijnis - van der Kamp

*Carla*

Amsterdam  
19 oktober 1944

Amsterdam  
13 maart 2019

Liefde is het verlangen,  
om meer te geven dan te ontvangen

Jan Heijnis

Gina *in liefdevolle herinnering*

Jan en Anita  
Cari

Annette *in liefdevolle herinnering*

Piet en Nana

Icarusplantsoen 1  
1131 WP Volendam

Carla is thuis, waar gelegenheid is om afscheid van haar te nemen op vrijdag, zaterdag en zondag van 16.00 tot 20.00 uur.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.