



*Moe, zo ontzettend moe,  
van altijd maar weer die pijn  
die door mijn lichaam raast.  
Ik zou weleens vijf minuten zonder willen zijn.  
Ik moet knokken om door te gaan,  
leg mijn hoofd er soms bij neer.  
Ik kan het af en toe niet meer dragen,  
dat pijnlijke lijf.*

*Ik ga toch maar weer door, telkens weer.  
De toekomst is soms zo zwart,  
maar laat mij door de pijn niet ten onder gaan.  
Ik wil leven en genieten,  
er zijn nog zovelen die achter mij staan.  
Mijn dromen en verlangens, mijn hoop en geluk,  
het is er nog steeds.  
Dat maakt mijn pijn niet stuk,  
maar het mocht helaas niet meer zo zijn.*

*En ineens werd alles anders, werd alle hoop ontnomen  
Vandaag verdween de grond waarop we gisteren durfden te dromen  
Geen lang en gelukkig  
Geen later meer  
Verslagen, stil, verdoofd, we hadden zoveel dromen en hoop,  
we hadden hoop  
Nu is alles anders, ik kan er nog steeds niet bij  
Je bent niet meer hier, niet meer aan mijn zij  
Maar lief, waar ik ga ben jij  
Jij leeft altijd voort in mij*

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft  
betekend, geven wij u kennis van het heengaan,  
van mijn lieve vrouw.

## *Geertje Veerman*

☀ 20-08-1961 ~ † 08-11-2023

echtgenote van Mark Rose

Mark

8 november 2023  
Saturnusstraat 24  
1131 NN Volendam

Familie Veerman  
Familie Rose  
🐾 Sem

Geertje is thuis.

Hier kunt u vrijdag en zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur  
afscheid van haar nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 13 november  
om 10.30 uur in de Sint Vincentiuskerk,  
Kerkepad 1 te Volendam.

We vertrekken maandag om 10.10 uur  
vanaf het huisadres, in een lopende stoet,  
naar de voorzijde van de Vincentiuskerk.

De crematie zal in stilte plaatsvinden

- Liever geen bloemen -

