



Als ik oud geworden ben
dat ik geen mensen meer herken
en niet eens je naam nog weet.
Pak dan mijn hand nog even beet
en zeg me zo gedag.

Laat voelen dat je me mag.
Wellicht dat ik het gevoel herken
dat ik voor iemand, iemand ben.

Hij geloofde vast in eeuwig geluk. Dat moge zijn deel zijn nu zijn lichaam gestorven is.

Met hem vertrouwend op God's goedheid laten wij u weten dat op 83-jarige leeftijd, voorzien van het H. Sacrament der Zieken van ons is heengegaan, onze dierbare broer, zwager en heerom.

Pater Klaas Schilder (Madoet) A.A.

06-12-1937 ~ 29-05-2021

Familie Schilder

29 mei 2021
St. Nicolaashof 1
1131 GT Volendam

Klaas is bij zus Aaf thuis aan de Rokersgracht 1 te Volendam.

Hier kunt u zondag, maandag en dinsdag van 16:00 tot 20:00 uur afscheid van hem nemen.

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus willen wij u vragen geen handen te schudden bij het condoleren en onderling genoeg afstand te bewaren.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 3 juni om 10:30 uur in de parochiekerk van de H. Vincentius a Paulo, aan het Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samen-zijn in de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Het vertrek donderdag vanaf Rokersgracht 1 naar de Vincentiuskerk is om 10:00 uur.

Correspondentieadres:

Mevrouw Aaf Beers-Schilder, Rokersgracht 1, 1131 CA Volendam