



*Als jullie aan mij denken,
wees dan niet treurig.
Vertel liever over mij
en durf ook te lachen.
Laat me in jullie midden zijn,
zoals ik dat ook in het leven was.*

We zijn diepbedroefd omdat wij afscheid van jou moeten nemen, maar ook vol bewondering voor je moed en doorzettingsvermogen waarmee je de strijd tegen de verslaving telkens weer bent aangegaan. Helaas kon je het gevecht tegen deze ziekte niet winnen.

Lieve Robin, je hulpvaardigheid en je goede karakter, maar ook jouw humor en eigenwijsheid gaan wij enorm missen.

Dag vriend.

Robin van Leeuwen

Purmerend, 27 juni 1980

Volendam, 23 september 2023

Ma en Pa †

Danny en Manuela
Anneke
Emma, Iris

Michel en Yvonne
Emily en Davey, Leon, Luc

Correspondentieadres: Hedy van Leeuwen
Weegschaalstraat 58, 1131 MX Volendam

Robin is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veemanlaan 2 in Volendam, waar gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en ons te condoleren op zaterdag 30 september tussen 17.00 en 19.00 uur. Wij willen Robin herdenken op zondag 1 oktober om 10.30 uur in De Jozef, Sint Jozefstraat 2 in Volendam. Hieraan voorafgaand is er vanaf 10.00 uur gelegenheid tot condoleren. Na de herdenking blijven we in De Jozef om na te praten en herinneringen op te halen met koffie en een broodje. De crematie vindt in besloten familiekring plaats.

Bij De Jozef is het lastig om te parkeren. Wij adviseren u gebruik te maken van de overdekte parkeergarage Centrum, Boegstraat 2a in Volendam of van het parkeerterrein Art Historical Centeraan de Parallelweg in Volendam. Vanaf beide parkeerplaatsen is het 600-700 meter lopen naar De Jozef.