

*Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
als het leven niet meer jouw leven is,
dan komt de tijd dat het einde goed is.*



Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons schonk en de zorg waarmee zij ons omringde, laten wij u weten dat zacht en kalm, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op de leeftijd van 79 jaar van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en fantastische oma

Neeltje Sier (Urker)

weduwe van Jan Schokker

Erik en Gina
*Jowan en Lesley
Sylvanna, Danique*
Gerda en Wim
*Rosanne en Wouter
Robin en Jeffrey
Esmee*
Elsa en Cor
*Naomi en Maurice
Bo*
Christa en Johan
Yanick, Senna, Jaylen

8 juni 2019
Kloosterbuurt 1
1131 HB Volendam

Onze moeder ligt opgebaard bij Gerda en Wim thuis, Reigerstraat 6 te Volendam.

Hier kunt u zondag en maandag van 16:00 tot 20:00 uur afscheid van haar nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 11 juni om 13:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel bij de begraafplaats.

Het vertrek dinsdag vanaf de Reigerstraat 6 naar de Vincentiuskerk is om 13:05 uur.

Correspondentieadres:

Mw. C.A.M. Bond-Schokker, Spaanse Rijer 28, 1132 PT Volendam

*Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.*