

Wat zullen we het missen  
Het gemopper en de 'Hé Tijger'  
Een man met een hart van goud is weg  
Nee, nooit meer die lach  
op de bank of de brommer in de straat  
Mijn partner, onze vader,  
schoonvader en opa is niet meer

# Cees Tol

~ *Lurik* ~

Volendam, 18 mei 1941    Purmerend, 13 april 2021

Gladys del Rosario

Elyanne

*Ayden*

Morena

*Claudia en Luilli*

Gladys en Herwin

*Emelin, Patricia, Kevin*

Joselo en Yajaira

*Ericson, Jessica, José-Miguel*

Yohenda en Martinus

*Johan, Jordi, Leandro, Lucía*

Robbie 🐾



Kathammerstraat 15, 1131 AL Volendam

Cees is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2  
in Volendam, waar gelegenheid is om afscheid  
van hem te nemen en ons te condoleren op  
zaterdag 17 april en zondag 18 april.  
Vanwege alle maatregelen en beperkingen  
dient u zich hiervoor aan te melden via  
[www.vrouwenvansereen.nl/cees-tol](http://www.vrouwenvansereen.nl/cees-tol).  
Dit kan eventueel ook telefonisch  
op 06 - 10 369 306.

Tijdens de condoleance houden we  
1,5 meter afstand van elkaar en worden de  
hygiënemaatregelen nageleefd. Het dragen  
van een mondkapje is verplicht.  
Heeft u klachten, dan vragen  
wij u om thuis te blijven.

Het afscheid vindt dinsdag 20 april  
in besloten kring plaats.