

*Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Een goed mens heeft zijn taak volbracht.*



Na een arbeidzaam leven, is op de leeftijd van 83 jaar, voorzien van het H. Sacrament der Zieken van ons heengegaan, onze dierbare broer, zwager en oom.

Klaas Molenaar (Bruun)

Familie Molenaar

25 mei 2019
St. Nicolaashof 1
1131 GT Volendam

Klaas ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier kunt u maandag en dinsdag van 19:30 tot 20:30 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk wordt maandag en dinsdag om 19:00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 29 mei om 14:00 uur in bovengenoemde kerk.

Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de koffiekamer van het uitvaartcentrum bij de begraafplaats.

Men wordt verzocht woensdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Correspondentieadres:

Mw. A.M.M. Tol-Schilder, J. Platstraat 56, 1132 HH Volendam

*Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.*