



*Langzaam ben je van ons weggeleden,
elke dag een beetje meer.*

*Telkens werd je weer iets ontnomen,
de man van vroeger was je niet meer.*

*Wij zagen heel goed je stille verdriet,
maar helpen konden wij je niet.*

*Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.*

Do heeft zijn laatste ritje gereden...

Na een dierbaar leven voor degenen die hij liefhad,
heeft hij nu de rust gevonden die hij heeft verdiend.

Heden is op de leeftijd van 76 jaar
en voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken
van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

De Mühren

☀ 05-07-1947 ~ † 29-02-2024

echtgenoot van Wil Tol

Mevr. W.M. Mühren-Tol
Harrie en Mona
Frank en Karolina
Rens
Marco en Agnes
Noah, Joy

29 februari 2024
Sint Nicolaashof 1
1131 GT Volendam

Do is overgebracht naar familiekamer 2 'Het Avondlicht'
van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel
aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier kunt u vrijdag, zaterdag en zondag
van 18.00 tot 20.00 uur afscheid van hem nemen
en ons condoleren.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 4 maart
om 10.30 uur in de Sint Vincentiuskerk,
Kerkepad 1 te Volendam.

Na afloop ontmoeten wij u graag in
De Jozef, Sint Jozefstraat 2 te Volendam.

Wij vertrekken maandag om 10.15 uur
vanaf het uitvaartcentrum
naar de voorzijde van de Vincentiuskerk.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Correspondentieadres: Mevr. W.M. Mühren-Tol
Erosplantsoen 11, 1131 WL Volendam

