



*Een ziekte met een naam,  
maar zonder gezicht,  
vanbuiten niet te zien,  
wat het bij mij vanbinnen  
heeft aangericht.*

*De vermoeidheid, de wanhoop, de pijn  
worden niet begrepen in een wereld,  
waar alles te zien moet zijn.*

*Ik lach, doe vrolijk  
en niet altijd even oprecht.  
Het sloopte me van binnen,  
het was een lang en eenzaam gevecht*

Het is hard om afscheid te moeten nemen van een goed mens. Wij hebben geen woorden om de diepte van onze verslagenheid te kunnen weergeven. Wij zijn geschokt door het toch nog onverwachte heengaan, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op de leeftijd van 78 jaar, van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve oma en ouwe oma.

## **MAART STEUR**

echtgenote van Kees Bont

C. Bont  
Nel en Ben  
Alice en Luuk  
*Gerie en Robert*  
Lucas  
Kees  
Kees en Ellie  
*Mandy, Shanna, Frank*

1 december 2012  
Tulpenstraat 17  
1131 TZ Volendam

Maart is thuis. Hier kunt u dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur afscheid van haar nemen.

In de Vincentiuskerk wordt dinsdag en woensdag om 19.00 uur voor haar gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 6 december om 10.30 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel bij de begraafplaats.

Het vertrek donderdag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is om 10.10 uur.