



*'Weet je, doodgaan is zo erg niet,
dood blijven maakt het zo erg'*

Dick

Beetje

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt: 'ik ben wat moe'
Maar op 'n keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.*

Ondanks de intense wil om bij ons te blijven, is beetje bij beetje het leven uit je verdwenen. Op de leeftijd van 84 jaar en voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, is onze dierbare vader, schoonvader en lieve bappie van ons heengegaan.

Dick Tol (van Gaar)

☀ 18-01-1939 ~ † 04-04-2023

weduwnaar van Gaar Boelsz

Marian en Jaap
Sandy en Twan
Ella
Dean en Shanna
Jack en Lia
Rick en Lisanne
Roy en Jane
Gerrie en Annette
Lynn †
Kate en Pieter
Chris

4 april 2023
Weegschaalstraat 76
1131 MX Volendam

Dick ligt opgebaard in familiekamer 3 'de Herinnering'
van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel
aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier kunt u donderdag en vrijdag van 17.30 tot 20.00 uur
afscheid van hem nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 8 april om
13.30 uur in de St. Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.

Aansluitend is er gelegenheid tot samenzijn in de Jozef,
St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Wij verzoeken de belangstellenden zaterdag rechtstreeks
naar de Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

- Liever geen bloemen -

Correspondentieadres:
Dhr. Jack Tol, Boeijer 11, 1132 GN Volendam

