



*En als ik dood ga,
huil maar niet.
Ik ben niet echt weg,
moet je weten.
't Is maar een lichaam
dat ik achterliet.
Dood ben ik pas, als jullie me
zijn vergeten.*

*Een lege plek, een groot gemis.
Een mooie herinnering, is alles wat er nog is.*

Zijn leven was vroom en rechtschapen.
Hij leefde voor God, zijn familie en vrienden met heel zijn hart.
Moge hij de liefde van God verkrijgen na de strijd in het
dagelijks bestaan. Heden ging op de leeftijd van 83 jaar van
ons heen, onze oudste broer en zwager

Evert Smit

☼ 03-07-1940 ~ † 31-07-2023

weduwnaar van Agie Tol

31 juli 2023
Kloosterbuurt 1
1131 HB Volendam

Familie Smit
Familie Tol

Evert is overgebracht naar familiekamer 3 'De Herinnering'
van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan
de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier kunt u dinsdag en woensdag van 18.00 tot 20.00 uur
afscheid van hem nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 3 augustus om
10.30 uur in de Sint Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.
Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop ontmoeten wij u graag nog in ontvangstzaal 2
'Het Avondlicht' van bovengenoemd uitvaartcentrum.

Wij willen de belangstellenden vragen donderdag rechtstreeks
naar de Vincentiuskerk te komen.

- Liever geen bloemen -

Correspondentieadres:

Dhr. Thoom Smit, Prinses Margrietstraat 4, 1131 AR Volendam

