



*Zwijgzaam, stil... en zonder vragen,
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam... moegestreden,
uit ons midden weggeleden.
En na een dappere ongelijke strijd,
uit je lijden nu bevrijd.*

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het heengaan - voorzien van het H. Sacrament der Zieken - op de leeftijd van 76 jaar, van onze dierbare vader, schoonvader en lieve opa

KOK VEERMAN (Klaus)

weduwnaar van Bep Veerman

Claus en Trea
Jo-Ann, Eliza
Ruud
Quinsey, Jaimy, Shenna

11 mei 2016
Hyacintenstraat 55
1131 HT Volendam

Onze vader en opa ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier kunt u donderdag en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam wordt donderdag en vrijdag om 19.00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 14 mei om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de koffiekamer van het uitvaartcentrum bij de begraafplaats.

Men wordt verzocht zaterdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Correspondentieadres:
Dhr. R.C.M. Veerman,
Burg. van Baarstraat 3, 1131 WR Volendam.

***Wil eenieder die geen circulaire heeft ontvangen
deze aankondiging als zodanig beschouwen.***