



*Bezige handen,
nu gevouwen en stil.*

*Je wereld werd kleiner,
beelden gingen vervagen,
gedachten vulden je dagen.
"Het is goed zo"*

Na een liefdevolle verpleging in zorgcentrum de Sint Nicolaashof, is op de leeftijd van 88 jaar toch nog plotseling overleden, onze dierbare moeder, schoonmoeder en lieve oma.

Aris de Boer

* 25-01-1933 ~ † 10-07-2021

weduwe van Dick Kes

Margriet en Piet
Marise en Bart
Jayne, Bas
Sander en Jennifer
Henry en Corina
Mike, Jim

10 juli 2021
St. Nicolaashof 1
1131 GT Volendam

Aris is overgebracht naar Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier is maandag en dinsdag van 19:00 tot 20:30 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen.

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus willen wij u vragen geen handen te schudden bij het condoleren en onderling genoeg afstand van elkaar te houden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 14 juli om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

De genodigden worden verzocht woensdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

~ Liever geen bloemen ~