



*Hen die ik liefheb moet ik verlaten.
Hen die ik liefhad, ga ik naartoe.*

*Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt.
Om wat je was, zijn wij dankbaar,
om je heengaan treuren wij.*

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij heeft betekend, moeten wij u tot onze diepe droefheid mededelen dat plotseling van ons is heengegaan, op de leeftijd van 90 jaar, onze lieve vader, schoonvader en trotse bap

Jan Smit (de Kip)

☀ 23-04-1933 ~ † 15-01-2024

weduwnaar van Gaar Plat

15 januari 2024
Narcissenstraat 30
1131 XC Volendam

Rene
Rebecca en Boy
Riley 🐾
Gabriëlla
Kees
Erik en Gemma
Luke
Daniëlle
Evi

Onze vader is overgebracht naar familiekamer 5 'Het Weerzien' van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier is dinsdag en woensdag van 18.00 tot 20.30 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen en ons te condoleren.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 18 januari om 13.30 uur in de Sint Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.

Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats naast de kerk.

Wij willen de belangstellenden vragen donderdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Na afloop ontmoeten wij u graag nog in ontvangstzaal 2 'Het Avondlicht' van bovengenoemd uitvaartcentrum.

Correspondentieadres:
Dhr. Erik Smit, Damcoogh 80, 1132 EE Volendam

