



Met heel veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en mijn baasje

Frits van Vlaanderen

Edam, 11 februari 1943

Edam, 28 april 2021

Hij heeft zo moeten strijden.

Ria

Jolanda en Tom
Cindy

Fred en Debby
Hailey en Jessy
Kelsey en Robert

Silvester 🐾

Wijngaardsgracht 20, 1135 WG Edam

Frits is thuis, alwaar geen bezoek.

Op maandag 3 mei om 15.30 uur zwaaien we Frits vanaf zijn huisadres uit en brengen we hem naar Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam, waar gelegenheid is ons te condoleren. Vanwege alle maatregelen en beperkingen dient u zich hiervoor aan te melden via www.vrouwenvansereen.nl/frits-van-vlaanderen. Dit kan eventueel ook telefonisch op 06 - 10 369 306.

Tijdens de condoleance houden we 1,5 meter afstand van elkaar en worden de hygiënemaatregelen nageleefd. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Heeft u klachten, dan vragen wij u om thuis te blijven.

Het afscheid vindt dinsdag in besloten kring plaats.

Liever geen bloemen maar, graag zoals Frits zelf wilde, een gift aan het Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kanker Instituut waarvoor een collectebus aanwezig is.