



“Het is een afscheid voor nu maar niet voor altijd.  
Tot weerziens.”

Mijn lieve schat, onze moeder,  
schoonmoeder en oma van de hondjes

**Gerardina Moolenschot - Wiersma**

~ Gerdi ~

9 december 1953 - 20 maart 2022

echtgenote van Gerard de Jong *in liefdevolle herinnering*

is zomaar uit ons leven weggerukt...

Dolf Moolenschot

Miranda en Laurens  
Jord  
Luuk

Marco en Josette  
Joëlla  
Maliya

Zimba, Billy, Balou 🐾🐾🐾

Friese Vlaak 4, 1132 MP Volendam

Gerdi is thuis waar gelegenheid is om afscheid van haar  
te nemen en ons te condoleren op dinsdag 22, woensdag 23  
en donderdag 24 maart van 15.00 tot 18.00 uur.

Op vrijdag 25 maart nemen we om 11.00 uur afscheid  
in Kerk De Swaen, Voorhaven 135 in Edam.

Aansluitend brengen we Gerdi met ons gezin  
naar crematorium Purmerend.

*Seren*