

*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en ieder beetje dat je sterft
't is vreemd, maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt, ik ben wat moe,
maar op een keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.*

- T. Hermans -



Omringd door liefde is, in haar tachtigste levensjaar, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en (schoon)zus overgegaan naar het Licht.

Huib Tol

✠ 25-02-1941 † 28-12-2020

Sinds 1975 weduwe van Gerrit Schilder (Koles)

Nico en Paulien
Mark
Stefan en Floor
Robbert
Petra
Jeroen
David
Anne en Sandro
Melissa en Roy
Mike
Tess
Familie Tol
Familie Schilder

28 december 2020
Papaverstraat 4
1131 HK Volendam

Moeder is thuis.

Hier kunt u dinsdag en woensdag van 16:00 tot 20:00 uur afscheid van haar nemen.

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus willen wij u vragen geen handen te schudden bij het condoleren en onderling genoeg afstand te bewaren. Door deze maatregelen kan het zijn dat u buiten even moet wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 31 december om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar. Aanwezig zijn bij de uitvaartdienst is helaas alleen mogelijk op vertoon van een toegangskaart.

De belangstellenden worden verzocht donderdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Correspondentieadres:

Mevr. A. Buijs-Schilder, D Steurhof 23, 1132 DD Volendam