



*Wat je voor ons hebt betekend,
wat je voor ons hebt gedaan.
Al jouw liefde, zorg en warmte,
het is ons niet ontgaan.*

*Sterk zijn betekent soms
dat je op moet geven.
Het betekent soms een traan.
Sterk zijn betekent soms
dat je niet naar meer moet streven.
Het betekent soms dat je het
moet laten gaan.*

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, moeten wij u tot onze droefheid mededelen dat op de leeftijd van 80 jaar toch nog onverwacht van ons is heengegaan, ons aller Evert en trotse bap

Evert Sier

☀ 24-03-1943 ~ † 21-11-2023

echtgenoot van Nel Molenaar

21 november 2023
Oostwal 21
1132 BJ Volendam

Mevr. C.C.M. Sier-Molenaar
Margret en Ed
Chris, Sharon
Jack en Nathalie
Leo, Eddy

Evert is overgebracht naar familiekamer 5 'Het Weerzien' van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier is woensdag, donderdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen en ons te condoleren.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 25 november om 10.30 uur in de Sint Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.

Na afloop ontmoeten wij u graag nog in ontvangstzaal 'Het Avondlicht' van bovengenoemd uitvaartcentrum.

Wij vertrekken zaterdag om 10.15 uur in een lopende stoet vanaf het uitvaartcentrum naar de Vincentiuskerk.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

- In verband met allergie liever geen bloemen -

