



*Helpen en werken was je leven.
Voor eenieder stond je klaar.
Dank voor alles
wat je hebt gegeven,
dank voor hetgeen wij
betekenden voor elkaar.*

Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor zijn gezin, is heden op de leeftijd van 79 jaar van ons heengegaan, mijn zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader en bap.

Dick Molenaar (Bollie)

* 21-02-1941 - † 13-01-2021

echtgenoot van Grietje Tuijp



M.C.M. Molenaar-Tuijp
Astrid en Nico
Julia
Dick en Angela
Kris
Lara

13 januari 2021
Schoklandstraat 57
1131 KW Volendam

Bollie is overgebracht naar familiekamer "de Thuiskomst" aan de C.J. Conijnstraat 6 te Volendam.

Hier kunt u donderdag en vrijdag van 18:30 tot 20:30 uur afscheid van hem nemen.

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus willen wij u vragen geen handen te schudden bij het condoleren en onderling genoeg afstand van elkaar te houden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 16 januari om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aanwezig zijn tijdens de dienst is helaas alleen mogelijk op vertoon toegangkaart.

Wij willen de genodigden vragen zaterdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.