



*Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.*

Wij wisten dat het onvermijdelijke zou komen,
maar wij wisten niet dat het zo snel zou zijn.
Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel.
Moe gestreden, maar omringd door onze liefde
ben je vredig met een laatste traan van ons heengegaan.

Henk Keijzer

onderscheiden voor het gewapend verzet
tijdens de bezettingsjaren

echtgenoot van Truus Keijzer-Out

Zwaag,
11 oktober 1922

Volendam,
15 mei 2016

Jan en Marie-José
Koen en Zusanne
John

Jos

Harm en Mieke ♥

Wout †

Sofie en Martijn

Tiny en Kees

Geertje en Johan

Noah

Jan en Jessica

Lennart

Menno

Henk en Tilly

Carla en Nico

Jelle en Sabine

Rio

Anna

Jurn en Esther

Correspondentieadres:

T. Keijzer-Out

P. Pietersstraat 1, kamer 107

1135 GS Edam

Henk ligt in de afscheidskamer van verzorgingshuis de Meermin, P. Pietersstraat 1 in Edam, waar gelegenheid is om afscheid te nemen op donderdag 19 mei van 19.00 tot 20.00 uur.

De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen op vrijdag 20 mei om 9.30 uur in de RK Nicolaaskerk, Voorhaven 126 in Edam.

Aansluitend vindt om 11.30 uur de crematieplechtigheid plaats in de aula van het crematorium van Hoorn, Berkhouterweg 26.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

*Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen
kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen.*