



*Vliegend door de lucht.
Bij elke vlucht voel ik mij helemaal vrij.
Ik kan wel uren blijven zweven.
Genietend van alles om mij heen.
Alles intens beleven dat wens ik iedereen.*

Ann

Met veel verdriet omdat zij niet meer bij ons is, maar ook terug kijkend op zoveel fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Ann Tuijp – Nibbering

weduwe van Jan Tuijp

* 5 juli 1935

† 9 maart 2020

Marjon en Pascal
Lynn
Luca
Lex

Beste allemaal,

Helaas moeten ook wij ons programma aanpassen i.v.m. het coronavirus.

Heel jammer, maar toch ook wel heel belangrijk. In goed overleg hebben we met familie, huisarts, pastoor besloten het condoleren vandaag en morgen af te zeggen. Ook het condoleren/koffie na de kerkdienst in Mirakel zal niet doorgaan.

WEL gaat de kerkdienst door op maandag 16 maart om 10.30 in de Vincentiuskerk. Daar gaan we gewoon een extra mooie van maken...

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres:
Boelenspark 19, 1131 PZ Volendam

*Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.*