

Ik heb het eerst niet willen zien,  
ik kon het niet geloven.

Maar langzaam zag ik het begrip  
diep in je ogen doven.

Ofschoon je nog steeds bij ons was,  
had jij ons al verlaten.

De dag kwam langzaam dichterbij  
dat ik niet meer met je kon praten.

Het brak mijn hart je zo te zien;  
zo langzaam afgegleden.

Je geest die eens zo helder was  
leefde slechts in het verleden.

Daar in je eigen wereldje  
kon ik je niet meer bereiken.

Ik kon je taal niet meer verstaan,  
alleen maar naar je kijken.

Bedankt voor alles wat je was  
in al je goede jaren.

Ik zal je zoals je vroeger was  
diep in mijn hart bewaren.

Dankbaar voor alle liefde en goede zorg die wij van hem mochten ontvangen en met een bevrijdend gevoel dat zijn lijden nu voorbij is, geven wij kennis van het heengaan, op de leeftijd van 72 jaar en voorzien van het H. Sacrament der Zieken, van mijn man, onze vader, schoonvader en opa



*Tom Koning*

\* 16-09-1948 - † 07-08-2021

echtgenoot van Divera Tol

Mevr. D.M. Koning-Tol  
Hendry

Vivian, Tom  
Kerim en Petra  
Julian, Christian  
Madeleine en Kees  
Doreen, Laurens, Martijn

7 augustus 2021  
St. Nicolaashof 1  
1131 GT Volendam

Tom is overgebracht naar Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier kunt u maandag, dinsdag en woensdag van 19:00 tot 20:30 uur afscheid van hem nemen.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 12 augustus om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.

Wij willen de belangstellenden vragen donderdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres:

Mevr. D.M. Koning-Tol, W. Woutersstraat 97, 1132 XP Volendam

