



*Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.
Loop nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er 's avonds niet meer zijn.*

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor de vele mooie jaren samen met hem, delen wij u mede dat voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op de leeftijd van 82 jaar van ons is heengegaan, mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Jaap Molenaar

26-04-1938 ~ 07-04-2021

echtgenoot van Tiny Stokvis

C. Molenaar-Stokvis
Marc en Sandra
*Romana en Bodhi
Jacintha en Mylan
Anoeshka en Thijs
Inez en Henk
Tim
Jos en Inge*

7 april 2021
Ceresplantsoen 15
1131 NV Volendam

Jaap is overgebracht naar Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.
Hier kunt u donderdag en vrijdag van 19:30 tot 20:30 uur afscheid van hem nemen.

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus willen we u vragen geen handen te schudden bij het condoleren en onderling genoeg afstand van elkaar te houden.
Een mondkapje is in het uitvaartcentrum verplicht.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 10 april om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.
Toegang tot de kerk is alleen mogelijk op vertoon toegangskaart.

We willen de genodigden vragen zaterdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Liever geen bloemen.