



*Mocht ik anders worden
Anders dan ik nu ben
Omdat ik door ongeluk of ziekte
Mijzelf niet meer ken*

*Mocht ik anders worden
En is mijn afwezigheid groot
Houd dan voor ogen
Die dingen waar ik van genoot*

*Mocht ik anders worden
Niet meer zo kwiek, niet meer zo kras
Denk dan toch steeds aan al die jaren
Hoe ik van jullie hield en hoe ik was*

Het is hard om afscheid te moeten nemen van een goed mens. Wij hebben geen woorden om de diepte van onze verslagenheid te kunnen weergeven. Wij zijn geschokt door het toch nog onverwachte heengaan, op de leeftijd van 79 jaar, van onze zorgzame vader, schoonvader en lieve bap

Harmen Sul

weduwnaar van Maart Kroon

Herman en Gerda
John en Astrid
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

1 april 2017
Vissersstraat 90
1131 GM Volendam

Harmen ligt thuis opgebaard.

Hier kunt u maandag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.30 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1, wordt maandag en dinsdag om 19.00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 5 april om 11.00 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren en sa-
menzijn in de koffiekamer van het uitvaartcentrum bij de be-
graafplaats.

Het vertrek woensdag vanaf het huisadres naar de Vincentius-
kerk is om 10.45 uur.

Correspondentieadres:

Dhr. H.J. Sul, W. Woutersstraat 31, 1132 XN Volendam

*Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.*