



*“Het is bruin en gespikkeld,  
houd het hoofd koel  
en de voeten warm.”*

*Een bijzonder leven  
Een bijzonder mens*

Lang hebben we mogen genieten van zijn genegenheid, gezelligheid, humor en kritische kijk op de wereld. Maar in de avond van 17 december is mijn man, onze vader, schoonvader en lieve opa, met toestemming en goedkeuring van hemzelf, van ons heengegaan.

*Ed Woerlee*

\* 07-11-1938 ~ † 17-12-2021

echtgenoot van Adri Kok

Adri Woerlee-Kok  
Martijn  
Sandra en Ron  
*Shelby en Kevin  
Jaydi, Daynah*  
Guido en Jenny  
*Denise, Estelle*  
Stella en Jeffrey  
Ryan

17 december 2021  
Berend Demmerstraat 18  
1131 EE Volendam

Ed is overgebracht naar Nicodemus familiekamer “de Thuiskomst” aan de C.J. Conijnstraat 6 te Volendam. Hier is zondag, maandag en dinsdag van 17:00 tot 20:00 uur gelegenheid om samen met ons, afscheid van hem te nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 22 december om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aanluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in Hotel Spaander, Haven 17 te Volendam.

Wij willen de belangstellenden vragen woensdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Correspondentieadres:  
Guido Woerlee, Botter 19, 1132 EZ Volendam

*Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,  
deze aankondiging als zodanig beschouwen.*

