



“Sterven is verhuizen van de wereld naar het hart van de mensen die van je houden.

Daar leef je verder.”

Langzaam ben je van ons heengegaan,
elke dag een beetje meer.

Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer.

Het is een gemis en het doet pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Trots op haar sterke wil en kracht, maar verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het overlijden van

Jannetje Schilder (de Bok)

weduwe van Hein Smit (de Kip)

☼ 07-10-1932 ~ † 02-04-2024

Zij werd 91 jaar.

2 april 2024 • Kloosterbuurt 1 • 1131 HB Volendam

Ruud en Gerda
Jaap in liefdevolle verbinding en Marga
Margriet en Peter
Nico en Tineke
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Jannetje is overgebracht naar ontvangstzaal 2 ‘Het Avondlicht’ van Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.

Hier is woensdag van 16.30 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen en ons te condoleren. Op donderdag is hiertoe gelegenheid van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.30 tot 20.00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 5 april om 13.30 uur in de Sint Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de RK Begraafplaats naast de kerk.

Na afloop ontmoeten wij u nog graag in ontvangstzaal 2 ‘Het Avondlicht’ van bovengenoemd uitvaartcentrum.

Wij vertrekken vrijdag om 13.20 uur in een lopende stoet vanaf het uitvaartcentrum naar de voorzijde van de kerk.

Correspondentieadres:

Dhr. P.A.M. Smit, Oostwal 39, 1132 BK Volendam
ruudsmi39@ziggo.nl

