

*Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.*

“ Het is gezien.....
het is niet onopgemerkt gebleven ”

Vervuld van trots en mooie herinneringen, laten wij u weten dat op 97-jarige leeftijd is overleden mijn lieve man, onze vader, schoonvader, trotse bap en onze beste vriend de ouwe bap

Jan Plat

*Lid in de Orde van de Oranje-Nassau
Ereburger van gemeente Edam - Volendam*

Volendam, 17 januari 1924

Volendam, 18 mei 2021

Grietje Plat - Bootsman

Elly en Thames

Jan en Irene, *Puck, Sepp, Moos*

Jaap

Sophie en Charlie, *Pip, Katoo*

Evert en Susan

Lizzie

Sem

Karin en Alex *in liefdevolle herinnering*

Rick en Anne, *Lexie, Lou*

Roel

Ron en Sylvia

Frank

Ruud

Henricus Rolstraat 32, 1132 XM Volendam

Jan is thuis, Henricus Rolstraat 32 in Volendam. Hier kunt u op woensdag en donderdag van 16.00 tot 20.00 uur afscheid van hem nemen. Vanwege de strenge maatregelen willen wij u vragen geen handen te schudden bij het condoleren en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Heeft u klachten dan vragen wij u om thuis te blijven.

Het afscheid vindt op vrijdag 21 mei in besloten kring plaats.